



Zouaafkrant maart 2024

Beste ouders,

Nog een paar dagen en dan barst op onze school het carnaval los. Met elke dag een ander thema maken we er volgende week een knotsgekke week van, met als hoogtepunten de kinderstoeten op maandag. Natuurlijk wordt er ook nog hard gewerkt volgende week, maar dan wel met gekke kleren of rare haren 😊.

Alaaf, alaaf, alaaf!

Het Zouaafteam.





Wil je je kind inschrijven op onze school voor het schooljaar 2024-2025? Dan moet je eerst aanmelden via [Startpagina - Aanmeldingsportaal \(aanmelden.vlaanderen\)](https://aanmelden.vlaanderen.be). Aanmelden betekent dat je via de website een school voor je kind kiest. De aanmeldingsperiode is gestart op 27/02/2024 om 14:00u en je hebt nog tijd om je kind aan te melden tot 19/03/2024 om 14:00u. Het moment van aanmelding speelt geen rol, zolang je je kind aanmeldt tijdens deze aanmeldingsperiode.

Wie moet aanmelden?

- Alle kinderen geboren in 2022
- Kinderen die van school willen veranderen in het schooljaar 2024-2025
- Kinderen die nog nooit in een school ingeschreven zijn

Nog even ter herinnering: DINSDAG & DONDERDAG zijn onze FRUITDAGEN! Dan wordt er tijdens de speeltijd in de voormiddagen enkel een stuk fruit (of groente) toegelaten!!



Een dikke dankjewel aan alle mensen die een taart bestelden voor 9 maart. Laat het jullie smaken!

Een vraag of probleem? Bel dan 0474 49 40 13.

Voorbije activiteiten



Lichtmis

Op 2 februari is het Lichtmis. Zoals elk jaar vieren we dat ook op school. Daarom werden er pannenkoeken gemaakt. Dat werd gedaan door de juffen en meesters die met pensioen zijn. Daarvoor was iedereen ze heel dankbaar. De pannenkoeken waren SUPER lekker! Natuurlijk moesten de leerlingen zelf een bord en bestek meebrengen. Ze mochten zeker ook iets meebrengen om op de pannenkoeken te doen.

Geschreven door Wencke



Peertutoring

Sinds deze maand gaan de zesdeklassers soms samen lezen met de 3de leerjaren. De leerlingen van het 6de gaan dan naar het 3de of ze blijven in hun eigen klas en er komen derdeklassers op bezoek. De eerste keer maakten ze een mooie bladwijzer met allemaal dingen erop die ze leuk vinden. De volgende keren deden ze eigenlijk begrijpend lezen. De leerlingen van het 3de en 6de leerjaar hebben een mapje, het 6de leerjaar heeft de verbetering en het 3de leerjaar heeft een leeg mapje. De leerling van het 3de leerjaar leest een tekst en de zesdeklasser moet verbeteren als het nodig is. Eigenlijk zijn ze op dat moment een beetje een juf of meester. Achter het lezen komen er allemaal vraagjes over de tekst. Meestal is het is wel een spannend verhaal.

Geschreven door Tess

Op bezoek in de bakkerij

Op 6 februari gingen de kinderen van de 2de kleuterklassen naar bakker Mariman bij de molen. Er is in de 2de kleuterklas een kindje, genaamd Olivia, en haar papa is de eigenaar van de bakkerij. Om naar de bakkerij te gaan zijn ze te voet gegaan met 4 juffen. De kinderen hadden fluohesjes aan. Ze hebben in de bakkerij soesjes gegeten en versierd. Ze mochten naar de machines kijken en hebben geleerd hoe die werkten. In de klas leerden ze over het verhaal 'Jacobus en de vriendschapstaart', dat gaat over vriendschap, delen en het bakken van een taart.

Geschreven door Norah en Rabia



Derdes op bezoek in het gemeentehuis

De leerlingen van het derde leerjaar leren in de lessen wero over de eigen gemeente en brachten daarom op 9 februari een bezoekje aan het gemeentehuis van Hamme. Ze gingen daar te voet naartoe, maar werden nadien wel opgehaald met auto's om zeker tijdig terug te zijn.

In het gemeentehuis kregen de leerlingen uitleg van onze nieuwe burgemeester, Ann Verschelden! Ze kregen veel info over de werking van de gemeente. Ook mochten ze een bezoekje brengen aan de raadzaal, de trouwzaal en de toeristische dienst. Het was een leerrijke uitstap!



onze burgemeester

Schimmenspel

Reeds in januari is het 5de leerjaar begonnen met een schimmenspel voor te bereiden. Ze moesten dit doen in groepjes van drie. Ze moesten eerst een verhaal bedenken rond het thema "Prinsen en prinsessen". In 5C moesten prins Siddartha en prinses Yacoda zeker in het verhaal komen. In deze maand moesten ze de personages tekenen of afprinten en uitknippen. Ze moesten hun uitgeknipte personages op een stokje plakken. Dan moesten de kinderen achter het doek gaan staan met hun poppetjes om het verhaal te spelen voor hun klasgenoten. Er was een licht achter het doek om zo schaduwen te maken op het doek. De leerlingen vonden het heel leuk! Er waren enkele hele grappige verhaaltjes bij.

Geschreven door Norah



Op zoek naar kleur!

In de week van 19 februari gingen onze kleinste kleuters van 't Vestjen op zoek naar kleur! Ze ontdekten de magie van de kleuren (volgens het doeboek van Hervé Tullet). Samen met Jules gingen ze de eerste dag op zoek naar geel in de klas... daarna toverden ze hun hand op een blad (net zoals in het boek) en kwamen alle gekleurde stippen tevoorschijn! Een dag later was groene dag! Jules zat in de kring met een groene neus. De kleuters mochten weer op zoek naar alles wat groen was! Daarna luisterden ze naar een verhaal van Jules die zijn kamer mocht schilderen... alleen kon hij niet kiezen... geel is mooi maar blauw ook... dus koos hij ze allebei! Maar wat gebeurde er toen? Ze gingen zelf vol bewondering op ontdekking.



Een kijkje nemen in de apotheek

Beide eerste kleuterklassen zijn op bezoek geweest bij apotheker Hilde D'hooghe, de ene klas op woensdag 21 februari en de andere op maandag 26 februari. Ze werden zeer goed ontvangen in de apotheek! Ze gingen daar naartoe omdat ze rond het thema "Ziek zijn" werken. De kinderen moesten medicijnen halen voor de zieke Nellie, hun klaspop.

In de klas kwam ook de dokter langs omdat Cezar, het vriendje van Nellie, ook ziek was. De dokter geef heel veel uitleg.

Geschreven door Tess en Wencke



Sirenes aan onze schoolpoort

22 februari kwam de ziekenwagen langs op de kleuterschool. Nellie was gevallen! De kleuters leerden wat het noodnummer is, hoe je moet bellen naar het noodnummer en hoe je iemand moet verzorgen. De kleuters vonden het heel leuk!

Geschreven door Tess en Wencke



Stop-motion

In de lessen media gingen de leerlingen van 4A met stop-motion aan de slag. Eerst leerden ze wat stop-motion is: stop-motion is een filmtechniek waarbij het voorwerp dat in de film moet bewegen in een bepaalde houding wordt neergezet en op camera wordt vastgelegd. Vervolgens wordt de houding van de figuur een fractie veranderd en wordt er opnieuw een foto gemaakt. Dit wordt herhaaldelijk gedaan. Door vervolgens alle plaatjes achter elkaar (snel) af te spelen lijkt het alsof het voorwerp uit zichzelf beweegt. De leerlingen mochten daarna ook zelf aan de slag met duploblokken, figuurtjes en diertjes.



Op verkenning in het middelbaar

23 februari gingen onze zesde leerjaren naar de middelbare school KOHa Heilig Hart. Ze gingen daar naartoe om de kinderen van het zesde te laten kennismaken met het middelbaar. Hoe gaat het daar en hoe voelt het om in het middelbaar te zitten? De kinderen die al op die school zaten gingen die dag een leuke uitstap maken, zodat er veel plaats was om de zesdeklassers te ontvangen. De leerlingen werden verdeeld in groepen. Toen dat was gebeurd, vertrokken ze te voet naar daar. Ze werden ontvangen door de directeur. Ze mochten eerst even spelen en dan moesten ze naar de les gaan. Er waren lessen muziek, Engels, Frans, techniek, aardrijkskunde... Er was ook een speeltijd. Na de speeltijd ging de bel en moest iedereen in de rij gaan staan. Na nog wat lessen was het middag. De leerlingen moesten in de refter gaan eten. Daar kregen ze een koffiekoek en een sandwich met kaas of hesp. Na het eten mochten ze nog even spelen en toen was het tijd voor de laatste lessen. Na de lessen moesten ze terug naar de refter voor een woordje van mevrouw directeur. Ze kregen nog een zakje met een drinkfles en nog papieren met info. De zesdeklassers waren achteraf heel enthousiast.

Geschreven door Wencke



Eerste hulp bij ongevallen

Op donderdag 29 februari gingen een aantal juffen van onze school op EHBO-cursus. Ze leerden daar o.a. reanimeren. Wondverzorging werd nog eens goed herhaald. Ook leerden ze omgaan met Diabetes type 1 en 2. Er werd ook veel info gegeven over de app 112. Een app om snel in contact te komen met alle mogelijke hulpdiensten. Geïnteresseerden vinden hier meer info: [Mobiele applicatie | 112](#)

Kalender

01/03	Start jeugdboekenmaand Complimentendag Zwemmen 1B/3B/3C/6C
04/03	Week van de vrijwilliger Start carnavalsweek: kleuren van de regenboog 6de lj naar de BIB
05/03	Carnavalsweek: Vlieg met me mee!
06/03	Dag van de logopedie Drumband Kreaboem op bezoek Workshop TextielHelden 4A
07/03	Carnavalsweek: fluodag Workshop TextielHelden 4B + 4C
08/03	Carnavalsweek: eigen keuze Zwemmen 1A/3A/6A
09/03	Taartenslag oudercomité
10/03	Carnaval in Hamme
11/03	11u: Kleuterstoet NM: Kinderstoet lagere school Start Ramadan
14/03	Bezoek geitenboerderij 2de lj
15/03	Lokale verlofdag (geen school!)
18/03	Vastenbezinning (kerk) voor 5de lj
19/03	Vastenbezinning (kerk) voor 6de lj
21/03	Wereld Downsyndroomdag Dag tegen racisme Vastenbezinning (kerk) voor 4de lj
22/03	Zwemmen 1B/3B/3C/6B
26/03	Vastenbezinning (kerk) voor 3de lj en 2de lj

27/03	20u: vergadering oudercomité (leraarskamer)
28/03	Dansen voor de jarigen Vastenbezinning (kerk) voor 1ste lj Rondleidingen Kringwinkel voor het 4de lj
29/03	Geen zwemmen! Bezoek tentoonstelling in de Koolputten 5de lj + 6de lj 14.30u: kruisweg kerk (bovenbouw) + verhaal kruisweg in de klas (onderbouw)
31/03	Pasen

Opgelet: Vanaf 01/04 start de Paasvakantie. Het is terug school op 15/04.

Op 4 maart start 'De week van de vrijwilliger'. Ook op onze school zijn er een heleboel vrijwilligers die ons komen ondersteunen: opvangmoekes, middagtoezichters klusjesmannen, begeleiders in de bib en bij het zwemmen, hulp bij onze kleinste kleuters, ... Super dat we op hen kunnen rekenen!



Maart start met complimentendag... omdat een complimentje geven als iets goed gaat, deugd doet. En toch doen we het misschien nog te weinig. Een schouderklopje, waardering, ondersteuning, een welgemeende dankjewel: het kan soms echt het verschil maken. Ook iedereen van jullie verdient een welgemeend compliment!



Tot snel!

Directeur Sandie en het gehele Zouaafteam.

*Noot van de redactie: Zit je in het vierde, vijfde of zesde leerjaar en wil je graag deel uitmaken van onze redactie en zo een bekende Zouaafredacteur worden? Kom dan volgende donderdag om 13u naar de leraarskamer met je Chromebook of pen en papier.